

"Recap of your Life"

Ieder mens is uniek en heeft in zijn leven van alles meegemaakt. Vaak is er nauwelijks tijd geweest om de mooie herinneringen met andere te delen. Ik maak een 5 minuten filmpje van je.

Vertel iets over jezelf.

*Wie ben ik? Getrouwd misschien?

*Waar heb je gewoond?

*Wat heb je gedaan voor de kost?

*Wat waren je mooiste momenten?

*Wat waren belangrijke momenten of gebeurtenissen?

*Van wie heb je erg veel gehouden? Waarom?

*Mooie uitvindingen gedaan?

*Ooit ergens kampioen in geweest?

*Wie was bepalend in je leven?

*Mooie reizen gemaakt? Met wie?

*Noem de "THREE THINGS" van jezelf

*Etc

Na een intake gesprek, kom ik persoonlijk bij je langs om jouw verhaal vast te leggen. Zo heb je volledige controle over het uiteindelijke product.

Maak er een mooi verhaal van!! Je moet er trots op zijn!! En je nabestaande trots op jou!!

Neem contact met me op : Yvo@DonarProductions.nl

